

Nyhedsbrev nr. 2 Dec. 2018

Kære Medlemmer!

Nu hvor Julen nærmer sig med alle dens lyksaligheder, er det også tiden, hvor mange gør et tilbageblik over året der gik, på godt og ondt, -- det samme her.

I Nyhedsbrevet her vil jeg lave et lille resume over årets gang og en status. Udadtil så ser det ikke ud som om bestyrelsen har været særlig aktiv, -- men skindet bedrager – for som et bestyrelsesmedlem udtalte ved seneste møde – der har ikke været mange bestyrelsesmøder, men jeg tror aldrig, vi har haft så meget aktivitet – det kan vedkommende have ret i.

Skal jeg sammenfatte den aktivitet der er foregået, så vedrører den i store dele vores deltagelse i, at forme det fremtidige Rømø i forhold til turisme, beboere, sommerhusejere og øens brugere generelt.

I forhold til tidligere omtalt, så er bestyrelsen overbevist om, at det er vigtigt at være tilstede der hvor tingene formes, derfor arbejdes der også på at få et medlem eller to med i styringsgruppen vedr. Rømøs udvikling. Vi er overbevist om, at det er den mest hensigtsmæssige måde at få indflydelse på de ting, vi isoleret set har stor gavn af, men også derigennem vise, at vi vil være med til at tage ansvar for øens fremtid og udvikling.

Ud fra fremlagte rapport vedr. Rømøs fremtid, så var konklusionen, at der skulle laves øgede tiltag for oplevelser, herunder gang- og cykelstier. I den sammenhæng er Gl. Skinnevej med dens muligheder for naturoplevelser, med i mange andres tanker, end vores. Det inspirerer os til ikke at give op – tværtimod – så mange af vores aktiviteter foregår stadig omkring dette, men det vil være et langt sejt træk, som vi tilsyneladende ikke er ene om længere.

Af referat fra sidste bestyrelsesmøde fremgår det, at der ikke har været den store henvendelse til bestyrelsen Om det så er udtryk for, at der ingen problemer er, ved vi ikke, men vi tolker det positivt.

Hen over sommeren har der været mange aktiviteter, men den største var nok Rømø Motor Festival. Personligt, har jeg hørt positive og negative kommentarer, fra sommerhusejerne på Lakolk. For at det kan blive ved med at være en tilbagevendende begivenhed, så er det nødvendigt, at besøgende kører fra øen med en positiv oplevelse.

Det er bestyrelsens opfattelse, at alle parter der medvirker ved afvikling af arrangementet, skal blive bedre til at styre og planlægge hele forløbet, -- man skal påtage sig det ansvar, det er at styre en succes, ellers kan det være, at succeen dræber et fornuftigt arrangement.

Ud fra, at der vistnok kun er fire fem steder i verden, hvor sådan et løb finder sted, heraf 2 i Europa, så har vi her noget, som har gjort Rømø kendt ude i Europa, men også andre steder i verden. Det skal vi udnytte til at skabe et "brand", nemlig navnet -- **Rømø – som folk vil kæde sammen med positive oplevelser og derfor blive det foretrukne navn, som folk søger på i fremtiden, til gavn for Rømø og dens udvikling.**

Med dette vil bestyrelsen og jeg slutte denne lille opdatering med et ønske om, at alle må få en God Jul, samt et lykkebringende Godt Nytår.

Venlig hilsen
Anders Matzen